

Keltische Gebeden  
Juni 2009

Je hebt je geabonneerd op de nieuwsbrief van de website [Keltische Gebeden](http://www.keltischegebeden.nl), en dit is de eerste die we verzenden.

In de maand juni staan in onze gebeden elke dag uitspraken van en over woestijnvaders (en moeders) centraal. Veel daarvan komt uit het boek [The Wisdom of the Desert](#), van [Thomas Merton](#). Zelf heb ik het grote genoegen in Egypte te wonen; ik heb hier regelmatig kloosters bezocht waar al 1500 jaar de geestelijke wijsheid is 'gerijpt'. Kom eens langs, zou ik zeggen.

Voor je informatie, de cyclus van gebeden op onze website duurt twee jaar. Dit huidige jaar is genoemd naar St Aidan, het volgende jaar naar St Finan.



[Aidan](#) (afbeelding links) was een Ierse monnik die een belangrijke rol speelde in de evangelisatie van de barbaarse Angelen en Saksen in het midden van de zevende eeuw. Hij was de bisschop van het heilige eiland [Lindisfarne](#). [Finan](#) volgde hem op als bisschop van dat eiland.

Het is mooi dat de groep mensen die zich op onze nieuwsbrief abonneert groeiende, en het aantal bezoekers (hopelijk ook gebruikers!) van onze website is niet slecht. Maar voel je enorm vrij om aan je hele digitale kennissenkring gewag te doen van deze Keltische Gebeden, als je er zelf wat aan hebt! We horen graag van je.

Gods zegen gewenst

[Jos M. Strengholt](mailto:jos@keltischegebeden.nl)  
[www.keltischegebeden.nl](http://www.keltischegebeden.nl)